



# Sigtunaortens Samlarförening inbjuder medlemmarna till utflykt till Eskilstuna och Julita lördagen 14/9 2019

## Program

- 07.30 Avresa med buss från Märsta station. Ta med egen fikakorg
- 10.00 Besök på Retuna galleria i Eskilstuna Här hittar du återvunna kläder, möbler och prylar. Stadsmissionen samt ett antal andra affärer finns i gallerian. Retuna är ett projekt som drivs tillsammans med kommunen med satsning på återbruk.
- 11.00-12.00 Lunch i Eskilstuna.
- 13.30-15.30 Julita gård som har en av sina äppeldagar denna dag. Här går du omkring på egen hand eftersom det inte går att boka visningar under äppeldagarna. Ta med egen frukt om du vill veta vilken sort det är. Du har tillträde till alla byggnader inom området.
- Julita gård visar hur ett storgods fungerade i början på 1900-talet. Siste private ägaren, Arthur Bäckström donerade godset till Nordiska museet 1941. Godset har 2200 ha mark, herrgårdspark med köks- frukt- humle och stilträdgård. 290 fruktträd och i de levande samlingarna finns rosor, pelargoner och pioner.*
- 16.00 Eftermiddagsfika på Julita Skans
- 16.45 Hemfärd

Kostnad för resan med allt inkluderat är 350 kr för medlemmar och 550 kr för icke medlemmar som är välkomna att följa med om plats finns.

Anmälan, som är bindande, görs till Ann Matsson tel 070 - 420 05 51 senast den 1 sept.

Tala också om för Ann om du önskar vegetarisk mat eller är allergisk emot någon mat.

Betala resan till konto 873 - 6191 senast den 1 sept.

Lite om Julitas historia (kopierat från [www.nordiskamuseet.se](http://www.nordiskamuseet.se))

År 1877 köptes Julita av företaget W:m Hellgren & Co som ägdes av Johan Bäckström (1826-1902). Han var född i Umeå, där fadern Anders blivit rik på trävaruhandel. Johan Bäckström flyttade till Stockholm och fick anställning på Hellgrens Snus & Tobaksfabrik vid Götgatan. Han blev kompanjon och senare ägare till tobaksfabriken, byggde upp den Svenska Handelsbanken och Münchenbryggeriet. Johan Bäckström gifte sig med Hellgrens fosterdotter som var släkt med Hellgrens hustru Lovisa. Efter hustruns död gifte han om sig med Hellgrens systerdotter den vackra Lilly von Ehrenclou (1840-1901). Johan Bäckström blev far till fem söner varav en dog ung och en annan av dem var Arthur Bäckström (1861-1941).

Johan Bäckström köpte två gods. Förutom Julita i Sörmland så ägde han Steninge i Uppland. Arthur Bäckström fick överta Julita. Han tjänstgjorde vid Sörmlands regemente och var löjtnant när han tog avsked från armén 1906. Därefter kallades han för "löjtnanten". Han ärvde gården 1902, men hade arrenderat den från 1890-talet. Under 1800-talets sista decennier gjorde Johan Bäckström stora investeringar för att rationalisera jordbruket. Detta ökade behovet av arbetskraft och fler statare anställdes. Spannmålsimporten till Sverige ökade vid denna tid och gjorde inhemska spannmålsodling olönsam. Detta medförde att jordbruket inriktades på nötkreaturskötsel och mejerihantering.

Löjtnant Arthur Bäckström lät genomföra stora förändringar på Julita. Två nya flyglar uppfördes; vagnsflygeln och stallflygeln. Stora huset byggs till och förändrades både interiört och exteriört. Parken utvidgades, lusthus, växthus och orangeri uppfördes och ett stort ålderdomshem byggdes i Nybble för gårdens anställda.

Löjtnanten var mycket intresserad av kulturhistoria och var starkt påverkad av det sena 1800-talets nationalromantiska idéer. Han fick tidigt kontakt med den framväxande svenska museirörelsen genom sin moders vänskap med Artur Hazelius, grundare av Nordiska museet och Skansen i Stockholm. Inspirerad här av lät han flytta en mängd byggnader från trakten till sitt "Julita skans". Samlingarna av föremål blev snart mycket omfattande och han lät bygga ett museum som stod klart 1930.

Hälsningar från resekommittén (Ann, Leena och Tuula) genom Bengt Gålnander  
**Mycket välkomna till utflykten**